

Bu sayfada Mien teyze sorumluluk almak hakkında anlatmaktadır. Polis bürosunun semt memurunun görüşme saatleriyle ilgili bir haberi de vardır. Ve bir semt sakininin De Put kavşağının yeniden açılış konusunda bir yazısını okuyabilirsiniz.

في هذه الصفحة تحكي السيدة ميين عن تحمل يي خبر شرطومسؤوليات. لمركز الشرطة التابع الحوي عن ساعات Hoefkade الاستقبال. كما يمكنك قراءة مقال لأحد سكان الحوي حول

On this page, Aunt Mien talks about the importance of taking responsibility. There's also a report by the staff of the Hoefkade police station about office hours. And you can read an article by a local resident on the reopening of the crossing De Put.

Tante Mien en...verantwoordelijkheid nemen

Hallo lieve lezers,

Het lijkt wel of er aan deze winter geen einde komt. Sneeuw en kou overvallen ons elke dag nog. Ook op het moment dat ik dit stukje schrijf, zo vlak na Valentijnsdag. Had u ook nog een "stille aanbieder" of zo maar een bloemetje van iemand gekregen die veel om u geeft? Ach, we moeten niet altijd tot Valentijnsdag wachten om onze waardering uit te spreken naar iemand die we graag mogen, toch? Waarom niet elke zaterdag een bosje bloemen meenemen, of zomaar eens tussendoor? Dat wordt veel meer gewaardeerd dan die ene bos op 14 februari.

Ik merk nog niet overal dat uw goede voornemen (om dat straatje eens voor de deur schoon te vegen) tot ons is doorgedrongen. Wat zegt u? "Het is te koud"? Daar moeten we toch eindelijk na een dergelijk lange winter aan gewend zijn geraakt. Kom, laat u eens van de goede kant zien. Schoon vinden we allemaal GEWELDIG.

Met dat deze krant weer bij u in de bus valt, zijn ook net de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Gisteravond heb ik nog een debat op de TV gevolgd met alle politieke kopstukken. Opnieuw heb ik met afgrijzen de heer Wilders gehoord die Marokkanen wil terugsturen naar hun eigen land, de hoofddoekjes en de Koran wil verbieden alsof er niets beters te doen is in ons land/gemeente. Laten we nu eens de klemtoon leggen op integratie en samenleving. Als we met elkaar een klimaat scheppen waarin we plezierig met alle culturen in onze wijk kunnen samenleven, dan hebben we de strijd al gewonnen. Niet de politiek, maar wij zelf zijn daar voor verantwoordelijk.

En daar hebben we dhr. Wilders en consorten niet voor nodig, zeker niet in onze Schilderswijk.

We moeten ons samen verantwoordelijk voelen voor de opvoeding van de kinderen, elkaar aanspreken op zaken die niet kunnen (bijvoorbeeld de vuilniszak van het balkon naar beneden gooien, of het asbakje uit onze auto op straat legen) Dat heet sociale controle. U moet dan niet zo opvliegen tegen degene die u aanspreekt.

Het is triest en jammer tegelijk dat buurthuizen in onze wijk maatregelen moeten nemen om orde verstoringen tegen te gaan. De medewerkers in de buurtcentra doen hun stinkende best om de jeugd een plezierige vrijetijdsbesteding aan te bieden en dan hoor je niks anders dan narigheid. Laten we ook op dit gebied samen optreden en de jeugd tot de orde roepen. Laat dat niet alleen over aan vrijwilligers maar ook hierin onze eigen verantwoordelijkheden nemen.

Nog een paar dagen en dan kunnen we de lente weer tegemoet zien. Lekker ontdooien in het voorjaarszonnetje. Lekker de ramen lappen en het straatje schoonvegen. Tot de volgende keer!



Tante Mien

Heropening van de Put

door Hasim Soner

De omwonenden hebben er lang op moeten wachten. De heropening van de Put. Maar is dat het waard geweest? Is alles nu beter?

Eindelijk is het zover. De verschrikkelijk lelijke Put is in 1,5 jaar tijd veranderd in een modern kruispunt. Groot, ruim en overzichtelijk. Een heerlijk gevoel is bij de omwonenden naar boven gekomen. Niets minder, niets meer, maar optimaal verkeer.

Verkeersdrukke

Maar wat nu? Hoe denken de Schilderswijkers er nu over? Het is inmiddels 2,5 maand later en ik denk dat de meeste mensen uit de Schilderswijk het eens zullen worden: de verkeersdrukke (autoverkeer) van toen is hetzelfde gebleven.



De Put tijdens de verbouwing.



De wijkagenten uit dit artikel werken vanuit bureau Hoefkade.

Nieuws van de wijkagent

door Saloua Oueslati

Mijn naam is Saloua Oueslati en ik werk samen met mijn collega-wijkagenten Aissa Chaatouf, Hanneke Douwes en Gerard Mackay, in Schilderswijk-Oost. Dit is het gebied tussen de Vaillantlaan – Parallelweg - Koningstraat en de Van Ostadestraat.

Als het goed is kom je ons tegen bij jou in de buurt. Via deze weg wil ik jullie, buurtbewoners van Schilderswijk-Oost, meegeven dat je ons kunt spreken over onderwerpen en gebeurtenissen die de leefbaarheid en veiligheid in jouw woonomgeving betreffen. Graag werken wij samen met jou aan het toenemen van de veiligheid en leefbaarheid in je woonomgeving.

Contact tussen bewoners en wijkagenten

Om het contact tussen jou als bewoner en ons als wijkagenten te vergroten houden wij iedere woensdag van 16:00 tot 17:00 uur spreekuur in het pand van Haag Wonen aan de Westenbergstraat 45. Bij dit spreekuur zal één van de genoemde wijkagenten aanwezig zijn. Waar het gaat om woon- en leefbaarheidsproblematiek is ook Thea Huisman, consulente van Haagwonen, aanwezig.