

Bu sayfada ayın girişimcisi olan Modeatelier Zakia hakkında bir makale vardır. Bu adrese tasarımlar ve geleneksel eğlence modası dikimi için uğrayabilirsiniz. Ve semtteki iki girişimciler derneklerinden haber vardır: Hoefkade ve Hobbemagisch.

في هذه الصفحة تجد مقالاً حول منشأة الشهر وهي محل جة أزياء زكية. يمكنك التوجه إليها من أجل خياطة ملابس حفلات تتقل يدوية وتصميمها. عن جمعيتي وهنك أخبار المحاولين في الحي:

This page contains an article about the business of the month: Fashion Studio Zakia, which specialises in the design and making of outfits for traditional celebrations. There is also news about the neighbourhood's two entrepreneurs' associations: Hoefkade and Hobbemagisch.

Onderneming van de maand: Mode Atelier Zakia

door Zakia Bouhadi

Begin 2005 startte ik mijn naaiatelier in een klein pandje aan de Veenkade (Zeelheldenkwartier). Na 3 jaar moest ik uitbreiden naar een groter pand en een betere locatie, zodoende kwam ik hier op de Vaillantlaan terecht. Al heel gauw merkte ik het verschil tussen de twee wijken. De Schilderswijk is een levendige en kleurrijke wijk in alle opzichten, met vele verschillende nationaliteiten in verschillende leeftijdsklassen.

Van elke cultuur een tintje

Het publiek wat nu bij mij binnen komt is erg breed, van Marokkaanse,

Turkse, Surinaamse, Hollandse, Poolse, Bulgaarse tot Chinese mensen, van verschillende leeftijden. Zelf ben ik met name gespecialiseerd in het ontwerpen en naaien van traditionele Marokkaanse feestmode op maat, maar tegenwoordig stop ik er van elke cultuur een tintje in, waardoor elk kledingstuk weer uniek wordt.

Praatje maken

Ik heb hier vele sociale contacten opgebouwd en iedereen voelt zich vrij om hier binnen te lopen en een gezellig praatje te maken. Ook merk ik dat vele burens en collega-winkeliers zich erg

behulpzaam opstellen, je kunt altijd bij elkaar terecht voor hulp of advies.

Geen onveilig gevoel

Ik zit hier vlakbij het drukke kruispunt Vaillantlaan/Hobbemastraat, dat betekent goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer en ook parkeren is hier meestal geen probleem, ondanks het betaald parkeren. Ook op het gebied van veiligheid, heb ik zeker geen klachten, terwijl de schilderswijk toch niet als veilig bekend staat.

Voor meer informatie over het atelier, kijk op www.zakia.nl of bel 070 3600416.



Atelier Zakia kun je vinden op de Vaillantlaan, nummer 101a.

Ondernemers Hoefkade... werk aan de winkel!

door Hans van Agt

Op 8 februari 2010 kwamen de winkeliers van de Hoefkade voor het eerst weer bij elkaar in gemeenschapshuis de Mussen. Het was een levendige bijeenkomst in een positieve sfeer met een afwisselend programma, waarbij iedereen aan bod kwam.



Leden van de ondernemersvereniging met wethouder Van Alphen.

Allereerst werd het bestuur voorgesteld. Ron, Parbo, Ahmed, Tarik en Karim gaan samen als bestuur voor de winkeliers Hoefkade aan de slag met een actieplan 2010 en regelmatige vergaderingen met de leden.

Herinrichting Hoefkade

Begin maart start de herinrichting van de Hoefkade. Hoe belangrijk een winkeliersvereniging is werd direct duidelijk. De winkeliers hebben allerlei ideeën en voorstellen, maar

de plannen liggen al uitgetekend klaar voor uitvoering. Toch zal winkelstraatmanager Hans nog proberen om, namens de winkeliersvereniging, een aantal details in de uitvoering gerealiseerd te krijgen.

Enthousiaste reacties

Frank van de Kamer van Koophandel hield een helder verhaal over het belang van een winkeliersvereniging. Samen met City Mundial zal hij ook een avond organiseren om met de winkeliers een thema (een profiel) te ontwikkelen voor de Hoefkade.

De aanwezigen reageerden hier enthousiast op. Outman van Student&Zaak bood de winkeliers de mogelijkheid aan voor MBO en HBO stagiaires. Direct positieve reacties!

Doelen voor de toekomst

Vanuit de bewonersorganisatie De Paraplu kreeg Will ook het woord. Op 13 juni is er een eindfeest op het Oranjeplein, waar winkeliers een kraam kunnen huren. Doen dus! Vanuit de zaal kwam een warm en krachtige pleidooi voor het terugbrengen van de Hashiba in de Schilderswijk.

Herinneringen werden opgehaald en dat hielp weer om de doelen voor de toekomst bepaald.

Ondernemers Hobbemastraat en plein ... there's magic in the air

door Hans van Agt

Winkeliersvereniging Hobbemagisch hield op 2 februari de aftrap in de gastvrije bibliotheek aan het Hobbemaplein. Met trots kon voorzitter Farid het nieuwe bestuur presenteren aan de aanwezigen. Niet alleen een nieuw bestuur, de winkeliersvereniging in zijn geheel maakt een nieuwe (door) start.

Financieel beheer

Dit houdt op de eerste plaats in dat de eigen organisatie op orde komt. Om te beginnen met betalende leden. Zonder betalende leden is er geen basis om verder te gaan. Daarnaast een goed financieel beheer,

verantwoording afleggen aan de leden, het betrekken van de leden en goede externe contacten. Enkele aanwezigen wezen ook op het belang van een huishoudelijk reglement en financiële transparantie. Dit werd direct toegezegd.

Toekomst

Ali besprak met de aanwezigen de plannen voor 2010. Wat willen we concreet bereiken? Een ondernemer had prima ideeën voor promotie met leden voordelen.. een gezamenlijke kortingsfolder, vermelding op de website, Hobbemagisch-sticker in de winkel, Hobbemagisch-tassen, enzovoort. Wat te denken van een Zondagsmarkt! Heel interessant. Laten we in ieder geval een start maken met 1 koopzondag in de maand. Dit voorstel kreeg steun van iedereen. Het bestuur komt snel met een actieplan 2010.

Een nieuwe inschrijving bij de Kamer van Koophandel, nieuwe statuten, bankrekening en vooral... het zelfontworpen prachtige logo van Hobbemagisch. Het bestuur wil een professionele gesprekspartner worden van alle spelers in de Schilderswijk die zich bezighouden met de economie. Dit om de Hobbemastraat, het Hobbemaplein en het Paletplein als winkelgebied aantrekkelijker te maken. Aantrekkelijker in alle opzichten...uitstraling, promotie, winkelaanbod, sfeer, veiligheid en beleving.



Het mooie logo van ondernemersvereniging Hobbemagisch.

Ondanks de ijzige kou buiten, was het warm in de gastvrije en mooie bibliotheek, warm ook door de interactie, de bruisende ideeën en het enthousiasme, de vurige wens om de Schilderswijk te laten schitteren... There's magic in the air... Hobbemagisch.